



Kulturkontakt Beerse Programma najaar 2022



JOHAN OP DE BEECK LEOPOLD II



Het hele verhaal
—HORIZON—

Vrijdag 30 september 2022 te 20.00 u
deelname niet-leden 5 €

Leopold II. Het hele verhaal

Johan Op de Beeck, auteur

Met zijn bekende gedrevenheid zal spreker het nooit helemaal vertelde en beklievende verhaal van LEOPOLD II brengen. Was Leopold II (1835 – 1909)

een grote koning of een massamoordenaar? De vorst regeerde vanaf 1865 tot aan zijn dood in 1909 over België en was gedurende 23 jaar de soeverein van Congo-Vrijstaat. Johan Op de Beeck onderzoekt zijn echte verantwoordelijkheid daar. Leopolds leven omvatte echter veel meer dan het koloniale verleden van België. De koning vocht voor de defensie en de economische onafhankelijkheid van zijn prille natie. In zijn omgang met staatshoofden en media getuigde hij van sterk staatsmanschap, zo niet van doortrapte sluwheid. Hij regeerde over België in een van de woeligste periodes van zijn bestaan. Controversieel is ook zijn privéleven, vol koppigheid, avontuur, bizar gedrag en overspel.



Vrijdag 28 oktober 2022 te 20.15 u
deelname niet-leden 8 €

Josquin Desprez en de muziek van zijn tijd

Pieter Mannaerts, PhD, musicoloog
met muzikale ondersteuning van het
koor In Canto Vocale

Op 27 augustus 1521 overleed deze grootste componist van zijn tijd. Nu 500 jaar later blijft zijn genie nazinderen en ontdekken nieuwe generaties musici en onderzoekers de ingenieuze opbouw van zijn muziek en haar emotionele draagkracht. Dhr. Mannaerts laat U kennismaken met zijn muziek en die van zijn tijdgenoten, de Vlaamse polyfonisten. Ze stonden in hun tijd samen met de Vlaamse Primitieven aan de top van hun kunst. Spreker zal U ook introduceren in het recente onderzoek over de componist.

Het koor In Canto Vocale zal vierstemmig een aantal liederen vertolken als illustratie bij de lezing.



Vrijdag 2 december 2022 te 20.15 u
deelname niet-leden 8 €

Katholicisme: vriend of vijand van sport?

Dries Vanysacker, hoogleraar aan
de faculteit Theologie en
Religiewetenschappen KU Leuven

Tot midden vorige eeuw beheerste de katholieke kerk het maatschappelijke leven in de Belgische kerkprovincie. De zorg om het geestelijk welzijn stond hierbij centraal. Maar hoe keek de katholieke kerk naar sport en dus naar het lichaam? Op die vraag biedt deze lezing een antwoord door naar de historische wortels te zoeken van de verhouding tussen katholicisme en lichaamscultuur en sport. De verhouding tussen sport en de katholieke kerk is precair. Is er überhaupt plaats voor een katholieke sport? Is er nood aan eigen organisaties? Welke rol kan de katholieke kerk in de sportwereld spelen? Blijft er ruimte bij ons voor een pastorale aanwezigheid zoals in Italië, Spanje, Polen en zelfs in het seculiere Frankrijk? De insteek en de antwoorden op al die vragen zijn gebaseerd op een uitgebreid onderzoek van literatuur, uitgegeven bronnen en van origineel archief- en beeldmateriaal.

De lezingen gaan door in zaal Lambeer, Vredestraat 8, 2340 Beerse.

Er wordt aandacht besteed aan Corona maatregelen.

Toegang is gratis voor leden; niet-leden betalen 5 € dan wel 8 € (zie programma).

UitPAS-kortingskaart 1 €.

Vooraf inschrijven is niet nodig, tenzij anders vermeld.

Uit in Beerse



Kultur Kontakt Beerse vzw

Erevoorzitter Annie Hellemans

Gewoon lidmaatschap : 15 €/ persoon
Beschermlidmaatschap : 25 €/persoon

Bank : BE87 4189 0063 0194
kkbeerse@gmail.com

met steun van :

 Belfius



ava
nsa

